



Schoolbrief april 2020

Beste ouders

Daar waar we kort geleden nog de hoop hadden dat we op 6 april de kinderen weer konden verwelkomen, hoorden we vorige week dat de genomen maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. En dus blijft de school voorlopig nog leeg en stil. We missen de kinderen op school, maar we zien hoe hard er wordt gewerkt en daar zijn we ontzettend trots op! Ik wil daarom nogmaals mijn complimenten uiten naar alle kinderen, ouders en leerkrachten.

Ik realiseer mij dat het geven van thuisonderwijs ook veel vraagt van iedereen en dat het voor ouders lastig kan zijn om de kinderen bij hun schoolwerk te ondersteunen en daarnaast zelf ook nog te moeten werken. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij de leerkracht terecht. Mocht u een vraag hebben op het gebied van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning dan is Delft Support er om deze vragen te beantwoorden en u daar waar mogelijk te ondersteunen. De leerkracht of de ib-er kan u helpen om in contact te komen met een medewerker van Delft Support.

U ontvangt in de mail een korte enquête van vier vragen die door MR en directie is opgesteld en gaat over de schooltijden. Heel fijn als deze door u allemaal wordt ingevuld.

Er is door onze vakleerkracht filosofie, Marja van Rossum, in Classroom een tegel Filosoferen aangemaakt voor de kinderen die filosoferen. Daarin is een les geplaatst over dromen. Het idee is om **eerst** de filosofiekinderen van de **middenbouwgroep** uit te laten proberen of dit werkt. Daarna kunnen ook de kleuters en de bovenbouw mee gaan doen. In die laatste groep is het ook mogelijk dat de leerlingen op elkaar kunnen reageren.

Vandaag zouden we Pasen vieren met de kinderen. En hoewel dat nu niet door kan gaan, is hier deze week toch in elke groep aandacht aan besteed.

Pasen

*Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.*

*Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.*

*Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!*

*De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?*

*Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?*

*Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.*

*De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.*

Ik wens u en de kinderen, namens het hele team, een fijn paasweekend toe!

Met vriendelijke groet,

Marianne Wijshake-Laarberg